

Dag jongens en meisjes,

Jullie hebben nu al 2 weken thuischool.

En wat doen jullie het allemaal fantastisch. Wij zijn apetrots op jullie!!!

Jullie ouders zijn nu een beetje de juf of meester. Gek is dat he?!

Zij doen enorm hun best en verdienen wel een complimentje!



Verras je vader, je moeder of iemand anders van je familie met een complimentenkaartje: iemand die je helpt met schoolwerk, voor je kookt of die je gewoon lief voor je is.

Hoe kun je dit doen?

Neem een papiertje en schrijf er een compliment op of maak een tekening.

Zet de naam erop voor wie het is. Zet jouw naam eronder.

Geef het 'kaartje' of verstopt het. Doe het in de jaszak van je vader of moeder. Leg het op haar of zijn kussen of op hun bord bij het eten.

Je zult zien hoe blij ze dan zijn!

Je kunt ook de kaartjes hieronder als voorbeeld gebruiken.

Als je een printer hebt kan je het printen en uitknippen.

Je kunt in het vierkant ook zelf iets tekenen.



Hoe meer complimentenkaartjes je uitdeelt, hoe meer blije gezichten!!

Veel plezier!

Complimentenkaartjes

<p>Voor.....</p> <p>Je hebt het heel druk nu we allemaal thuis zijn. Ik vind dat je het super goed doet! En ik ben....</p>  <p>Van.....</p>	<p>Bedankt</p> <p>Dat je mijn kleren hebt gewassen!!</p>  <p>Van.....</p>
--	---

Lieve

Bedankt dat je mij elke dag helpt met mijn schoolwerk.



Van

Voor

Ik vind het heel knap dat je mij helpt en ook je eigen werk nog doet!



Van.....

Voor.....

Ik vind het zo leuk dat we samen een spelletje doen!



Van.....

Lieve.....

Wat fijn dat je een schoolplek thuis voor mij hebt gemaakt.



Van.....

Bedankt

Dat je mij met rekenen helpt!



Van.....

Bedankt.....

Dat je mij voorleest!



Van.....

Hmmmm,.....

wat heb je lekker gekookt vandaag!



Van.....

Voor.....

Omdat je zo lief voor me bent!



Van.....